

Backhopparveteraner.

Jag vill börja med att tacka er alla som var med på VM resan till Tjeckien. Det var fantastiskt trevligt.

Mindre trevligt var att inte Olle i Sollentuna och grabbarna + Berit i norr kunde följa med oss denna gång.

Men det är snart dags igen för nästa VM, tiden går ju så fort.

Vi fick 2 fantastiska dagar i Prag med vårväder och strålande sol.

En del av oss fick till och med se på skidflygning live i Harrachov med hopp på över 200 meter.

Därefter så fick vi 6 dagar tillsammans uppe i Harrachov med hoppning varje dag. Jag har skickat ett brev från alla nöjda deltagare i den Svenska VM truppen till arrangören (Stanislav Slavik) och tackat för ett proffsigt och trevligt VM 2002.

Den skadeansvarige i truppen Hans Hallén noterade lättat att dom fysiska skadorna i Sverigetruppen var i det närmaste obefintlig, endast en ömmande fot. Däremot så var det värre med dom psykiska.

Nästa års VM (2003) så verkar det till 95% att Zakopane i Polen står som arrangör. Olika rese möjligheter från olika delar av Sverige kommer att tas fram längre fram i höst.

Detta för att försöka hitta det bästa alternativet som passar för var och en. 2004 års VM har Tyskarna lagt beslag på och preliminär ort är Garmisch Partenkirchen. Personligen så tycker jag att det låter mycket intressant. Värt att notera är också att vår vice president Olle Hansson skänkt oss 1000:- för att använda till någon gemensam aktivitet. Tack! Medaljskörden blev denna gång 3 guld (Ingvar), 1 silver (Åke).

Vi hade som vanligt vårt årsmöte i samband med VM:et.

Mötet hölls i matsalen på vårt hotel K-180.

Avslutningsvis så hoppas jag att ALLA kunde ta med sig några positiva minnen hem ifrån vår Tjeckiska visit.

Om inte så var fallet så tänk att: "Vi hade i alla fall tur med vädret"

Mvh Pietro.