

# Zakopane, Polen 2003

## Resumé

Åter ett VM som vi nu kan lägga till historien! Truppen bestod av 16 personer varav 14 som tävlade. En VM-vecka som gav oss åtta VM medaljer, bra hoppning, vackert väder och fina välpreparerade backar! När det gäller vädret får vi ju säga att vi hade tur, det var ju strålande solsken två dagar och övriga dagar vindstilla, ingen nederbörd och perfekt temperatur! Backarna var i toppskick med kanonfina spår samt bra storlekar. Kanske var det därför vi alla höjde oss ett snäpp eller två? För det tyckte i alla fall både Norrmän och finnar! Av de sistnämnda fick vi ju till och med ett bevis i form av en souvenirtallrik i trä! Det vill inte säga lite det! Framträdandet och uppskattningen till Olai Lies blev väldigt lyckad då han i januari fyllde 90 år! (Ingen ålder för en backhoppare). Om man ska nämna något om hotellet vi bodde på så var rummen sådär, men maten var väldigt bra och vi kunde äta oss mätta flera gånger om! Något som oroade mig innan resan var alla bussar och flyg som skulle tajmas, men det funkade ju perfekt till slut!

Vi var åtta tappra som tog en dagsutflykt till Auschwitz/Birkenau. Det var en tung upplevelse men väldigt intressant.

Vi hann även med en mysig gemensam middag på fredagen, det är kul när vi gör något tillsammans! Under veckan fick vi bekanta oss med "family four" från Ronneby! En trevlig familj som var i Zakopane för att åka slalom. De blev frälsta av vår verksamhet och deltog i både invigning samt stöttade oss vid tävlingarna!

Nu tittar vi framåt mot nästa VM! 2004 års VM kommer att gå av stapeln i tyska Reit im Winkl, preliminärt första veckan i mars. Det är en ort som ligger längst ner i sydöstra Tyskland, cirka 15 mil från München, och ligger ganska nära den Österrikiska gränsen.

Backstorlekarna är K-90, K-55, och K-30. Idag kostar en biljett Sthlm.-München tur och retur med flyg drygt 3000 kronor. Hoppas att vi blir minst lika många nästa år! Glöm inte nyrekryteringen!!!

Med vänlig hälsning, Pietro och Dick