

Resumé från Hinterzarten och Veteran VM 2007

Ner till Tyskland åkte vi i två olika gäng. Ett från Göteborg och ett från Stockholm, och då med flyg till Frankfurt. För att där med hyrbilar ta oss ner till Hinterzarten.

Totalt var vi 13 personer varav 10 hoppare. Ingvar, Robban, Kauko, Pietro, Veijo, Åke, Janken, Lars, Lennart, Olle, Karin, Reino och Berit. Till detta anslöt även Lennarts mor och far till allas förtjusning.

Vi anlände till hotellet söndag runt midnatt i tungt fallande blötsnö. I övrigt ett mycket trevligt och fint hotell beläget mitt i byn.

Denna resa skulle visa sig att bli en kamp med tid och väder och då menar jag regn, mildgrader och kraftiga vindar.

På måndag morgon vaknade vi i ett totalt snöfritt Hinterzarten (utom i backarna med konstsnö) med ett piskande regn och 9 + grader.

Väl uppe i backen fick vi beskedet att all träning denna dag var inställd vilket vi själva med enkelhet kunnat räkna ut. I hopp om att hitta på något annat så vandrade vi tillbaka till byns turistinformation. Där möttes vi av en mycket trevlig tjej, Tanja som försökte hjälpa oss så gott som möjligt. Vi hade önskemål om att få spela bowling men det var flera mil till närmaste hall.

- Badhuset då? Nej det visade sig vara stängt på måndagar. Väderleksrapporten togs fram och visade att hela veckan skulle vara mild, regnig och blåsig. Kraftigt negativa gick vi tillbaks till hotellet och drog täcket över huvudet. Vi funderade faktiskt på att boka om våra flygbiljetter och åka hem igen.

Tisdagen bjöd på ett liknande väder med träningsförhållande som var vädermässigt bedrövliga. Vi fick hoppa 3 hopp/person och backe, ett beslut som togs på måndag kvällens IMC möte. Detta för att backarna inte skulle tåla mer än så. Alla klarade sig bra, utom Reino som pga. dåligt preparerade skidor, föll olyckligt med en "spricka" i armen och ett ansikte som liknade en rå fläskkotlett som följd.

Man beslutade under onsdagen att köra hela tävlingen i K30 m backen och de yngsta grupperna i K70 m backen vilket också gjordes.

- Vädret var som vanligt, regn och rusk.

På torsdagen var vädret lika dåligt som tidigare i veckan, vilket gjorde att ALL träning var inställd. Vi tog då istället ett studiebesök i grannstaden Neustadts World cup backe (K-140m) och avslutade med en lunch i byn. På restaurangen träffade vi en gammal krigsveteran från 2:a världskriget som berättade att han blivit nerskjuten 3 ggr som kulspruteskytt i Luftwaffe. Krigsveteranen hade dessutom, stått en halv meter ifrån och öga mot öga, skakat hand med självaste Adolf Hitler, en person han för övrigt avskydde!

Resterande hopptävlingar lyckades man i slutändan att genomföra på fredagskvällen, MEN! inte med "fulla" omgångar, dessutom så fick man köra stora backens tävlingar i K 70 m backen pga. att snön i den stora backen nästan tinat bort.

Den nordiska kombinationen kördes några mil bort från Hinterzarten på 1300 m höjd i FULL storm på lördagen. Dagen innan lyckades vi faktiskt få en underbar dag på samma plats med strålände solsken, nästan vindstilla och mycket behaglig temperatur.

Veckans i särklass bästa dag, veckans stora behållning.

Arrangörerna kämpade verkligen med att göra hela arrangemanget möjligt och med facit i hand så lyckades man till slut riktigt bra sett utifrån deras förutsättningar vädermässigt.

Lördagens bankett var strålande, med besök av forne olympiamedaljören Georg Thoma (Squaw Walley). Åke framförde ett fantastiskt tal med överlämnande av Svenska gåvor till arrangörerna. Dessutom så överglänste vi övriga nationer genom att komma ihåg Georg Thoma som i år fyller jämna år med en liten present.

Totalt så var det drygt 200 deltagare med en utökning av 4 nya länder, Schweiz, Storbritannien, Frankrike och Ukraina.

Sverige tog totalt 5 medaljer: 2 guld och 3 silver.

Nästa års veteran VM kommer att gå V 9 i Finska Taivalkoski där Åke kommer att vara med och fingra en hel del i arrangemanget och se till att vi bokas in på rätt plats i boendet.

En viktig sak att nämna är vårt fantastiska tillskott i Lars Englund Bollnäs/Kilafors med mycket nya och framförallt goda idéer.

Jag tror att Lars kommer att lyckas med bedriften att värva in fler "yngre" veteraner till kommande VM. Lars berättade att det fanns en hel del hoppare som väl känner till oss och som är kraftigt sugna på att haka på. Synd bara för Lars att han lyckades tajma ett VM med dåligt väder och trista hoppförhållande. Trots detta så tror jag att Lars fick goda helhetsintryck av arrangemanget.

Vi genomförde också vårt sedvanliga årsmöte.

Som avslutning så måste jag nämna att: Det vore roligt om vi fick tillbaka våra "gamla" veteraner som Kurre, Lelle, Edward, Seppo, Janne Dahlgren, Risto, Arne, Sölve, Ilkka, Rickard, Tony, Ove, Örjan m.fl.

- Ja listan kan göras lång.

Hoppas vi ser er på VM snart igen.

Mvh Pietro